

BORRE LEESCLUB

GROEP 0 ★ OKTOBER

DE PANNENKOEKENBOOT

DOOR KAREL BLOKKEN
MET ILLUSTRATIES VAN LENNARD SCHUURMANS



Vandaag gaat Rosa varen.
Ze heeft er veel zin in,
want ze is nog nooit op
een schip geweest.
Papa heeft verteld dat het
geen gewone boot is.
Nee, het is een heel bijzondere.
Je kunt op die boot namelijk
pannenkoeken eten.
Lekker varen en ook nog
eens pannenkoeken eten,
dat lijkt Rosa wel wat!



Als ze bij de boot aankomen,
staan er al veel mensen te wachten.
De kinderen staan te trappelen
om op het schip te mogen.
De kapitein legt een loopbrug neer
waarover ze aan boord kunnen.
'Welkom op de pannenkoekenboot,
beste knapen en matroosjes!'
roept de kapitein hard.
Hij knipoogt naar Rosa.



Als iedereen aan een tafeltje zit,
legt de kapitein uit dat ze zo
gaan varen.

Hij wijst naar de achterkant
van het dek.

Er staat een fornuis met
daarop vier grote pannen.

'Daar kunnen jullie straks
allemaal een pannenkoek
halen,' zegt de kapitein.

'We hebben vandaag een
nieuwe kok, Pedro.

Hij gaat zo als een dolle
pannenkoeken bakken om al
jullie buiken te vullen.'

Achter op het schip zwaait kok
Pedro boven de pannen uit.



Rosa is blij.
Varen is leuk.
De boot wiebelt lekker op
het water.
Ze staat met papa in de rij
voor een pannenkoek.
Kok Pedro doet zijn best.
Hij is druk in de weer met
vier pannen tegelijk, om zo
snel mogelijk voor iedereen
een pannenkoek te maken.



Kok Pedro houdt een pan vast en daarmee gooit hij een pannenkoek in de lucht. In zijn andere hand heeft hij een bord.

Daarmee vangt hij de pannenkoek weer op en ondertussen roept hij heel hard: 'Hoppa!'

Het ruikt heerlijk en Rosa is al bijna aan de beurt.



'Hoppa!' roept kok Pedro weer en daar vliegt opnieuw een pannenkoek hoog de lucht in. Dan pakt kok Pedro twee pannen tegelijk en gooit beide pannenkoeken in de lucht: 'Hoppa, hoppa!' Rosa moet steeds lachen als kok Pedro dat roept. 'Die Pedro lijkt wel een clown,' zegt papa. Hoog in de lucht draaien de pannenkoeken een rondje en dan komen ze weer naar beneden.



Maar nu moet kok Pedro twee pannenkoeken tegelijk opvangen. Hij spreidt zijn armen zo breed mogelijk.

Dat gaat niet goed.

Kijk dan toch, dat gaat mis.

De pannenkoeken vliegen dwars door de lucht.

'Hola, hola!' roept kok Pedro nu.

Floep. Het lukt kok Pedro om de eerste pannenkoek op te vangen.

Kok Pedro staat nu op een been en wiebelt naar achteren om ook de tweede pannenkoek op te vangen.

'Ooooh,' roepen de mensen.





Verder lezen?

**Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub
om de boeken met korting
te ontvangen.**