

BORRE LEESCLUB
GROEP 8 ★ SEPTEMBER

BORRE EN MODDERMANIA

DOOR **JEROEN AALBERS**
MET ILLUSTRATIES VAN **STEFAN TIJS**



PIEPJESTEST

Het is vrijdagmiddag. Borre, Radijs en Ovi staan op het schoolplein. Ze hebben met Elle afgesproken om een potje te schoppenslaan.

‘Dit wordt me toch te gortig, hoor,’ zegt Ovi. ‘Ze is al bijna drie kwartier te laat.’

‘Zou ze het vergeten zijn?’ vraagt Radijs zich af.

‘Lijkt me sterk,’ zegt Borre. ‘Elle is dol op schoppenslaan.’

‘Maar ondertussen staan wij hier te wachten,’ moppert Ovi.

‘Met z’n drieën kunnen we het niet spelen, dus er zit niets anders op dan te wachten,’ zegt Borre.

Dan komt Elle eindelijk aangefietst, op haar rug een tas propvol zware middelbare schoolboeken.

‘Sorry, jongens,’ hijgt ze. ‘Ik dacht dat het laatste uur – de muzikles – wel zou vervallen, maar dat hebben ze opgevuld met een extra uur gym!’

Ze stapt van haar fiets, krimpt ineen en trekt een moeilijk gezicht.

‘Wat is er met jou?’ vraagt Radijs.

‘Spierpijn,’ kermt Elle. ‘Bakken spierpijn. Meneer Drilman, de gymleraar, beult ons helemaal af. Die bullebak laat ons rondjes rond de school rennen tot we er misselijk van worden en daarna schreeuwt hij: “Kom op, stelletje slampampers! Opdrukken! 40 keer! Eén! Twee! Drie! Niet erbij gaan liggen! Vier!...” en daarna moeten we sit-ups doen, wel 100.’

‘Wat verschrikkelijk,’ zegt Ovi, die sport maar niks vindt omdat je er allerhande blessures door kunt oplopen.

‘En dat is het ergste nog niet,’ zegt Elle. ‘Na die uitputtingslag

moeten we met elkaar worstelen, want dat vindt-ie geweldig.’ ‘Worstelen?’ zegt Radijs. ‘Gelukkig hoeft dat bij ons op de basisschool niet met gym.’

‘Nou, bij ons dus wel,’ zegt Elle. ‘Ik vind er niets aan, maar die man doet het voor de lol, als hobby. Hij loopt alsmaar op te scheppen over de modderworstelclub waar hij lid van is.’

‘Inspecteur Kops zit toch ook bij een modderworstelclub?’ vraagt Borre. ‘Misschien kent hij die Meneer Drilman wel. Wie weet zijn het vrienden.’

‘Vrienden met Meneer Drilman?!’ lacht Elle. ‘Dat lijkt me onmogelijk. Het is een verschrikkelijke blaaskaak. Hij heeft het altijd maar over sportiviteit, tegen je verlies kunnen en eerlijk winnen. Maar toen we vanmiddag met elkaar moesten worstelen en we met een oneven aantal waren, ging hij tegen het kleinste jongetje van de klas. We hoefden nog net geen ambulance te bellen.’

‘Gelukkig is het nu weekend en kunnen we schoppenslaan,’ zegt Borre.

‘Ik ben bang van niet,’ zegt Elle. ‘We hebben huiswerk opgekregen van Meneer Drilman.’

‘Huiswerk voor gym?!’ zegt Ovi.

‘Ja, maandag moeten we de piepjestest doen,’ zucht Elle.

‘Dan moet je tussen twee lijnen heen en weer rennen. Iedere keer als er een piepje klinkt, moet je bij de volgende lijn zijn. De piepjes gaan steeds sneller, dus je moet steeds harder rennen. Als je het niet lang genoeg volhoudt, krijg je een onvoldoende. Als we dit weekend niet trainen, halen we vast allemaal een één,’ zegt Meneer Drilman. Dus ik heb geen tijd om te schoppenslaan.’

Radijs en Ovi kijken teleurgesteld.

‘Nou,’ zegt Borre, ‘dan trainen wij toch gewoon gezellig met je mee.’

‘Wat?!’ roepen Ovi en Radijs uit.

‘Ja,’ zegt Borre. ‘Waar heb je anders vrienden voor? We halen thuis onze sportschoenen en gymkleren op en dan gaan we een flink eind in het bos rennen.’



Een half uurtje later sprint het viertal over de zandpaden van het Denderwoud. Ze zuchten, puffen, zweten en hebben overal pijn, maar dat moet ook. Hop hop! Trainen die benen!

‘Ik kan niet meer,’ hijgt Ovi. ‘Even zitten.’

Hij gaat languit op de grond liggen. Elle blijft op de plaats op en neer hupsen. Ze voelt haar benen nauwelijks meer. Radijs sproeit met een bidon – zo’n fles die wielrenners altijd bij zich hebben – water over haar verhitte gezicht. In de kontzak van Borres korte sportbroekje begint het te kraken en te ruisen:

‘Hallo, Borre. Ben je daar? Over.’

Borre haalt de walkietalkie uit zijn kontzak en drukt de knop in.

‘Hier Borre. Zegt u het maar, inspecteur Kops. Over.’

‘Wat adem je zwaar, Borre,’ kraakt Kops. ‘Gaat het wel goed daar? Over.’

‘We zijn aan het trainen voor Elles piepjestest,’ zegt Borre.

‘Haar gymleraar, Meneer Drilman, zit trouwens bij een modderworstelclub, net als u. Kent u hem misschien? Over.’

‘Ja, die ken ik, maar hij zit niet bij mijn worstelclub en hij is zéker geen vriend van me. Maar wat toevallig: ik bel je juist voor dat modderworstelen. Morgen wordt Moddermania gehouden. Dat is het grootste modderworstelevenement van het jaar en ik worstel mijn laatste wedstrijd als semi-professioneel worstelaar, want ik ga met pensioen. Het wordt een gevecht om de wereldkampioenstitel tegen Sergeant Dril. Dat is de modderworstelnaam van die vervelende Drilman. Ik heb vier vrijkaartjes. Komen jullie me aanmoedigen? Over.’

‘Wow, dat klinkt heel tof,’ zegt Borre. Hij kijkt de andere drie aan. Die knikken. ‘Ja, we zullen er zijn, inspecteur.

Tot morgen!’

SPORTHALLENCOMPLEX DE ZWEETBAND

De volgende middag fietsen Borre, Radijs en Ovi naar sport-hallencomplex De Zweetband. Elle holt bij wijze van training huffend en puffend achter ze aan.

Op het parkeerterrein voor het gebouw is het een drukte van jewelste: auto's toeteren luid in hun gevecht om een parkeerplaatsje en bij de ingang verdringen mensen zich om binnen te komen. Boven de deur hangt een bord met in dikke, blubberbruine letters 'MODDERMANIA' erop.

'Laten we in de rij gaan staan,' zegt Borre, als ze hun fietsen tegen een hek op slot zetten.

Ze laten zich meevoeren in de mensenstroom. Naast de ingang staat het busje van de lokale televisieomroep met een grote satellietschotel erbovenop. Bij de controle laten Borre, Radijs, Ovi en Elle hun vrijkaartjes zien en lopen de grootste gymzaal van het sporthallencomplex in. Tegen de muren staan tribunes opgesteld, vol luidruchtige mensen. Op de vloer van de zaal staan klapstoeltjes en in het midden is een groot opblaasbad vol modder. Aan het plafond boven het opblaasbad hangen grote televisieschermen. Mannen met camera's en hengelmicrofoons staan rond het bad opgesteld. Achter in de zaal is op de tribune een glazen hok gebouwd van waaruit twee commentatoren van de lokale televisieomroep live verslag doen. Er galmt opzweepende rockmuziek door de ruimte.

Borre, Radijs, Ovi en Elle gaan op een stel klapstoelen zitten, slechts een paar rijen bij het modderbad vandaan.

'Popcorn! Hotdogs! Rolmopsen!' roept een vrouw met een bak vol snacks voor haar buik.

'Doet u mij maar een rolmops,' zegt Ovi likkebaardend. De andere drie nemen popcorn (zoet voor Radijs, zout voor Borre en Elle).

Elle kijkt op haar horloge.

'Het zal zo wel beginnen,' zegt ze en ja, de zaallichten en de rockmuziek gaan uit. De televisieschermen boven het modderbad gaan aan en op het ritme van een keyboarddeuntje draait een flitsend logo het beeld in. 'MWF' staat er en daaronder in kleinere letters 'Modderworstelfederatie'. Spots springen aan en richten hun stralen op het modderbad. Een man in een zwart smokingjasje en een oranje zwembroek stapt het bad in. De blubber komt tot aan zijn knieën. Een microfoon zakt aan een draad vanuit het plafond omlaag. De man pakt de microfoon. Even klinkt er een luid fluitende piep. 'Dames en heren, jongens en meisjes,' zegt de man dan. 'Mijn naam is Bob Streng. Ik ben de scheidsrechter vandaag en ik heet u hartelijk welkom bij het grootste modderworstel-evenement van het jaar: Moddermania!'

Het publiek schreeuwt en klapt het vel van de handen.

Ondertussen wordt Moddermania live uitgezonden op de lokale televisie.

'Bob Streng is een oude rot in het scheidsrechtersvak,' zegt de ene commentator in het glazen hokje.

'En moet je die snor eens zien!' roept de andere commentator, die naast hem zit. 'Maar genoeg over die prachtsnor. Vertel mij en de kijkers thuis eens wat er op het programma staat voor deze fan-tas-ti-sche editie van Moddermania.'

'Dat zal ik doen,' zegt de ene commentator. 'We hebben vandaag

drie wedstrijden, met als klap op de vuurpijl een gevecht om de wereldtitel tussen Kopstoot Kops en Sergeant Dril.
'Dat wordt zeker een klapper,' beaamt de andere commentator. 'Het is Kopstoot Kops' laatste wedstrijd als semiprofessioneel modderworstelaar en zijn laatste kans om wereldkampioen te worden.'
'Maar of de Kopstoot het van de Sergeant kan winnen?' vraagt de ene commentator zichzelf hardop af.
'Sergeant Dril is natuurlijk twee koppen groter en drie keer zo zwaar als Kopstoot Kops,' zegt de andere commentator, 'maar je moet hem zeker niet onderschatten!'
'We zullen het zien, later,' zegt de ene. 'Nu over de eerste wedstrijd van vandaag: een gevecht tussen Leo Landloper en Bankschroef Bankier.'
'Dat zijn niet bepaald goede vrienden van elkaar,' zegt de ander. 'Laten we even naar een eerder opgenomen filmpje van Bankschroef Bankier kijken...'
Bij de mensen thuis verschijnt een kleine, dikke man op tv. Hij draagt een zwarte, hoge hoed en kijkt met zijn ogen wijd opengesperd recht de camera in.
'Hé, Leo, vieze Landloper!' schreeuwt hij. 'Ik krijg nog tien euro van je! Die heb je van me geleend, weet je nog?! En wat je leent moet je terugbetalen! Met rente! En aangezien jij niet wilt betalen, kom ik je halen!' Uit de kontzak van zijn paarse zwembroek haalt hij een portemonnee tevoorschijn. 'Eerst laat ik je alle hoeken van het modderbad zien en dan prop ik je in m'n portefeuille!'
Bankschroef Bankier blijft nog even kwaad in de camera kijken en dan wordt er teruggeschakeld naar de twee

commentatoren in het glazen hokje.
'Zo, die is woest,' zegt de ene. 'Leo Landloper mag wel uitkijken! Voor hij het weet, zit hij in die portemonnee!'
De stem van scheidsrechter Bob Streng galmt door de gymzaal: 'Dames en heren, jongens en meisjes. In de linkerhoek: Bankschroef Bankier!'



Het publiek juicht. Er worden spandoeken met zijn naam uitgerold en in de lucht gestoken.
'En in de rechterhoek: Leo Landloper!'
'Boe!' joelt het publiek naar de magere man. Hij heeft lang haar, een onverzorgde baard, draagt een tot op de draad versleten spijkerjack en een gele zwembroek. 'Boe!'

‘Het publiek moet duidelijk niets van Landloper hebben,’ zegt de ene commentator.
‘Iedereen heeft toch een hekel aan mensen die geld van je lenen en het daarna niet terugbetalen?’ zegt de andere.
De scheidsrechter geeft een teken, de *ping* van een bel klinkt en de wedstrijd is begonnen. De kleine, dikke Bankschroef vliegt de slungelige Landloper in de lange haren en slingert eraan alsof het een liaan is. Het publiek juicht. Leo verliest haast zijn evenwicht, maar hij heeft zijn haar zó lang niet gewassen dat het zó vet is, dat het uit Bankschroef zijn handen glipt en deze door de lucht vliegt. Met een luide *flats* landt hij met zijn gezicht eerst in de modder. Blubber spat in het rond. ‘Boe!’ doet het publiek.
‘Ai,’ zegt de ene commentator, ‘dat pakte niet goed uit voor Bankschroef Bankier!’
‘En Leo Landloper springt er meteen bovenop,’ zegt de andere. Nog meer blubberspetters, nog meer boegeroep.
Bankier duwt Landloper van zich af (gejuich), gaat op hem zitten (nog harder gejuich), maar valt dan achterover, van zijn tegenstander af (boegeroep).
Landloper staat op, zijn lange haar vol blubber. Alsof hij in het zwembad is en een bommetje wil maken, springt hij met opgetrokken knieën in de lucht. Hij landt *oempf* op de dikke buik van Bankschroef Bankier.
‘Oef!’ doet die.
Bankschroef probeert zich los te worstelen, maar Leo houdt hem stevig in de modder gedrukt.
Scheidsrechter Bob Streng begint hem uit te tellen: ‘Drie... twee... één...’ Bankschroef Bankier spartelt nog

wat, maar het is zinloos. ‘Nul!’
Leo Landloper trekt de portemonnee van Bankschroef uit de kontzak van diens parse zwembroek, graait al het geld eruit en gooit het met een overwinningskreet in de lucht. De bankbiljetten dwarrelen tot ze wegzakken in de blubber. ‘Boe!’ roept het publiek. ‘Boe!’



‘Hia!’ juichen vijf Aziatisch ogende mannen in strakke zwarte pakken 5000 kilometer verderop. ‘Hia!’
Ze zitten in een rokerige kelderbar in Kladdania, de hoofdstad van Lurvistan. Op een tv’tje boven het rek met flessen cognac staat Moddermania (dat ze via de satelliet kunnen ontvangen) op. De barman schenkt nog eens in. Een van het vijftal haalt zijn mobiele telefoon uit de binnenzak van zijn strakke zwarte jasje tevoorschijn.



Verder lezen?

**Bestel het boek in de webwinkel
of word lid van de Borre Leesclub
om de boeken met korting
te ontvangen.**