

BORRE LEESCLUB

# BORRE

## EN BLUF DE BEER

DOOR **JEROEN AALBERS**  
MET ILLUSTRATIES VAN **STEFAN TIJS**



Het is een heerlijk zonnige dag.  
In het park zitten mensen te  
picknicken.  
Borre en Pluisdier het huisdier  
zijn er ook.  
Samen voeren ze de eendjes.  
Ze gooien stukjes oud stokbrood  
in de vijver.  
De eenden happen hongerig  
het brood uit het water.  
'Kwek, kwek, kwek!' kwaken ze blij.  
Plots bromt iemand achter Borre:  
'Doela dam doela dee.  
Dat kan toch veel beter!'



Het is een beer.  
'Eendjes voeren doe je zo,'  
zegt hij op en neer hupsend.  
Het beest pakt het stokbrood  
uit Borres handen.  
Zonder te kijken gooit hij het met  
een grote boog naar de eendjes.  
'Kijk, dat ging toch veel beter?!  
Sowieso een stuk sneller.'



'W-w-wie ben jij?' vraagt Borre  
een beetje geschrokken.  
'Ik ben Bluf,' zegt de beer.  
'Ik kan alles beregoed en beter  
dan de rest.  
Ja, ik kan alles het allerbest.  
Of denk je soms dat ik maar wat klets?  
Kijk, ik maak bijvoorbeeld de beste  
bommetjes ooit!  
Met opgetrokken knieën springt  
hij in de vijver.



'Doela dam doela dee.  
Dat was het beste bommetje ooit!'  
roept de beer uit.  
'Weet je wat ik ook heel goed kan?  
Nee?  
Rennen.  
Heel hard rennen!'  
Als een dolle begint Bluf te hollen.  
'Goed, hè?!' roept hij.



'Weet je waar ik ook  
ontzettend goed in ben?'  
hijgt de beer buiten adem.  
'Drie keer raden.  
Je raadt het nooit!  
Nee, weet je het niet?  
Broodjes smeren!'





**Verder lezen?**

**Bestel het boek in de webwinkel  
of word lid van de Borre Leesclub  
om de boeken met korting  
te ontvangen.**