

BORRE LEESCLUB  
GROEP 2 ★ FEBRUARI

# BORRE

## GAAT OP ZWEMLES

DOOR **JEROEN AALBERS**  
MET ILLUSTRATIES VAN **STEFAN TIJS**



Het is koud buiten.  
Toch loopt Borre met een  
zwembroek en een handdoek  
in zijn rugtas op de stoep.  
Hij gaat niet naar het strand,  
maar samen met papa naar  
zijn eerste zwemles.

**m**  
**muts**



Borre trekt in de kleedkamer  
zijn zwembroek aan.  
'Het is heel belangrijk dat je  
leert zwemmen,' zegt papa.  
'En het is nog leuk ook!'  
'Heb jij ook zwemles gehad, papa?'  
vraagt Borre.  
'O, eh... ja, heel lang geleden,'  
zegt papa.

**r**  
rugtas



De zwemjuf staat al op Borre te wachten.

'Ha Borre,' zegt ze.

'Dit is je eerste zwemles, hè? Ik begrijp het best als je het een beetje spannend vindt.'

'Och,' zegt Borre, 'het is maar water. Een zwembad is gewoon net zoiets als een badkuip, alleen wat groter. En zonder shampoo, die in je ogen prikt.'

**Z**  
zwemjuf



'Ik duik er zo in, hoor,' gaat Borre verder.

'Dan zwem ik onder water naar de andere kant van het zwembad en weer terug én nog eens, op en neer, zonder ook maar één keer boven te komen om adem te halen!'

luchtbel



De zwemjuf helpt Borre even uit de droom:  
'Dat kun je nu nog helemaal niet. Je bent geen dolfijn die als hij geboren wordt meteen weet hoe hij moet zwemmen. Jij moet het eerst leren, dus geen rare fratsen!'

**d**  
**dolfijn**





**Verder lezen?**

**Bestel het boek in de webwinkel  
of word lid van de Borre Leesclub  
om de boeken met korting  
te ontvangen.**